

**Ds. P. den Butter**

**Lessen in geloof. Momenten uit het leven van Abraham en Sara.**

In het leven van Abram worden verschillende aspecten van het geloofsleven getoond. 94. aspect van het geloofsleven van deze twee mensen laten zien. 'Als we die opnamen bekijken, doen we dat in de hoop dat wij onszelf op de een of andere manier zullen terugvinden in wat zichtbaar wordt. Ter bevordering van dat laatste worden de opnamen afgesloten met een cursief gedrukte conclusie, waarin diverse lessen in geloof tot ons komen' (12/13).

Voorbeeld: Genesis 12:1. Op weg naar het beloofde land. *Direct al aan het begin van de geschiedenis van Abram worden we gewezen op de noodzaak van het geloof. Geloof dat moed geeft om te toen wat God zegt. Geloof dat uitkomt in gehoorzamen. Ook geloof dat zich kenmerkt door volharding. Geloof dat niet halverwege blijft steken, maar volhardt tot het einde.(-) Geloven we? Met een echt geloof? Een geloof, dat Gods Geest in ons werkte? Dat geloof houdt het vol, ook als er verdrukking komt. Het geloof dat we zelf produceren, kan dat niet.'* (17/18).

De goed verzorgde uitgave leent zich voor gebruik in de stille tijd, voor begin van de dag en -afsluiten, voor opening van een kerkenraadsvergadering e.a..

Van harte aanbevolen.